

Θα είναι ή αυτός ή... Εμείς!¹

Να είσαι ριζοσπάστης σημαίνει να πιάνεις τα πράγματα από τη ρίζα. Η ρίζα για τον άνθρωπο είναι, όμως, ο ίδιος ο άνθρωπος.

Καρλ Μαρξ



Μάχη για τη νίκη σημαίνει οργάνωση στη βάση

Ο Μακρόν είναι μια προσωπικότητα εγγενώς αυταρχική, αφελής και βίαιη, που δεν ανέχεται κανέναν να του αντιστέκεται. Από το βάθρο της παντοδυναμίας του και απέναντι σε Αυτούς που είναι απλά ένα τίποτα, έχει αποδείξει στο παρελθόν τι είναι ικανός να κάνει. Πριν από λίγους μήνες, ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησής του προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ για την ανανέωση των αποθεμάτων χειροβομβίδων [ελαστικών σφαιριδίων (GMD)] για την «κάλυψη των αναγκών της επόμενης τετραετίας»... Τον Δεκέμβριο, η δικαιοσύνη του γαλλικού κράτους αθώωσε τον αστυνομικό που ακρωτηρίασε το μάτι ενός απλού διαδηλωτή κατά τη διάρκεια του κινήματος κατά του Εργασιακού Νόμου (2016) και έχασε την όρασή του. Ξέρουμε ήδη τι να περιμένουμε. Εξάλλου, ο Μακρόν θεωρεί το

¹ [ΣΤΜ] Προκήρυξη για την απεργία στις 19 Γενάρη 2023 των συντρόφων και συντροφισσών της ομάδας La Mouette Enragée (Ο Οργισμένος Γλάρος) από την παραθαλάσσια πόλη Boulogne-sur-Mer στη βόρεια Γαλλία. Το πρωτότυπο κείμενο στη γαλλική γλώσσα μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: <https://lamouetteenragee.noblogs.org/post/2023/01/26/3136/>

«συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο» βασικό στοιχείο της δεύτερης θητείας του, η οποία, όπως και η προηγούμενη, είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία των πλουσίων και των ισχυρών. Μπορούμε κάλλιστα να θεωρήσουμε ότι έχει σκοπό να φέρει με εκδικητικότητα εις πέρας την εν λόγω υπόθεση! Εκτός αν...

Είναι ο κοινωνικός πόλεμος

Ας μη χανόμαστε σε περιπέτες ερμηνείας. Εξαρχής, η «μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού» δεν είναι παρά μια ληστεία που καλύπτεται από μια κομπανία πολιτικών της δεξιάς και της αριστεράς. Η σύνταξή μας δεν είναι μια δεκάρα που βάλουμε στην άκρη για να την πάρουμε ως αντάλλαγμα όταν ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, ούτε το ανταποδοτικό αναβαλλόμενο αντίτιμο των εισφορών μας· η σύνταξη είναι ο υπό παράταση μισθός μας που υπολογίζεται αναλογικά με ένα συγκεκριμένο ποσό αναφοράς. Υπό το καθεστώς της καπιταλιστικής συσσώρευσης και της μισθωτής δουλειάς, η στοχοποίηση των συντάξεων ή των επιδομάτων ανεργίας ισοδυναμεί για το κεφάλαιο με αύξηση του επιπέδου εκμετάλλευσης της εργασίας τόσο σχετικά όσο και απόλυτα. Μια *πραγματική ληστεία* όπως λένε κάποιοι, η οποία, ωστόσο, παίρνει μια ιδιαίτερη έκφραση. Είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή της ύπαρξής μας, όταν τα σώματά μας έχουν γίνει πιο ευάλωτα και η υγεία μας είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη από την πολυετή εκμετάλλευση, που ο Μακρόν και η παρέα του σκοπεύουν να μας καταφέρουν ένα παραπάνω χτύπημα. Το τελευταίο, πριν μας πετάξουν στον λάκκο...

Να τους συντρίψουμε για να μην μας τσακίζουν πια!

Θα νικήσουμε αυτή την κυβέρνηση μόνο αν καταφέρουμε, όπως έγινε με το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, να ανατρέψουμε τα σχέδιά της, να γίνουμε απρόβλεπτοι και να της εμπνεύσουμε φόβο. Για να το πετύχουμε αυτό, ας διδαχτούμε από τους τελευταίους αγώνες στο πεδίο του ταξικού πολέμου. Η απεργία είναι φυσικά το απαραίτητο όπλο. Η απεργία πρέπει

να ριζώσει άμεσα σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες. Πρέπει να μας επιτρέψει να καταλάβουμε γρήγορα μια θέση ισχύος, αλλά αυτό το σενάριο από μόνο του δεν θα είναι επαρκές ή ικανοποιητικό. Και προσοχή, ο χρόνος τελειώνει!

Τον Δεκέμβριο, η απεργία των ελεγκτών της SNCF, η οποία είχε πλειοψηφία 90%, και η οποία ξεκίνησε και ελέγχθηκε από τη βάση, πίεσε άμεσα τη διοίκηση της εταιρείας και πανικόβαλε τον Υπουργό Μεταφορών. Μέσα στη βλακεία του ο Clément Beaune κατήγγειλε το κίνημα ως κίνημα «εκτός κοινωνικού διαλόγου». Για πρώτη και μοναδική φορά, μια αλήθεια έβγαινε από το στόμα ενός πολιτικού. Μόνο μια δυναμική αυτού του είδους, μαζική κινητοποίηση, η οποία ωθείται και ελέγχεται από μια αποφασιστική βάση και ξεφεύγει από τους ελιγμούς των μηχανισμών, θα μας επιτρέψει να ματαιώσουμε τις απόπειρες διαίρεσής μας που γρήγορα θα ευδοκιμήσουν ανάμεσά μας. Το κράτος δεν φοβάται τίποτα πιο πολύ από αυτό που του είναι εντελώς ξένο!

Να καταργήσουμε τον καπιταλισμό με την κοινωνική επανάσταση!

Ας μην γελιόμαστε, αν είναι τόσο ισχυρή η εναντίωση απέναντι στον Μακρόν αυτή τη στιγμή, δεν είναι επειδή αυτός είναι χειρότερη μαριονέτα από τους προκατόχους του, είναι μόνο επειδή το μέτρο που νομοθετεί αποκρυσταλλώνει μέσα του όλα τα δεινά που εκατομμύρια από εμάς βιώνουμε καθημερινά, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στα εργοτάξια, στις υπηρεσίες υγείας και παντού. Αυτά τα βόσανα είναι οι συνέπειες της καπιταλιστικής κοινωνικής σχέσης, μιας σχέσης εκμετάλλευσης και κυριαρχίας που δεν έχει να προσφέρει τίποτα άλλο παρά τη μαζική αναισθησία με τα Prozac και τις σειρές του Netflix², το μίσος του καθενός εναντίον όλων, τη γενικευμένη επιτήρηση και την επέκταση του πολέμου...

² [ΣΤΜ] Λογοπαίγνιο με το «Netflix» και το «flics» που σημαίνει μπάτσοι. Ενδεχομένως εννοεί τις αστυνομικές σειρές της εν λόγω καθηλωτικής πλατφόρμας: σύμβολο παρεμπιπτόντως και της καθημερινότητας του «μένουμε σπίτι», κατά την πρώτη φάση της κρατικής διαχείρισης της πανδημίας.

Ο καπιταλισμός και το θανατηφόρο έργο του μας οδηγούν από καταστροφή σε καταστροφή προς την άβυσσο. Ακόμα, λοιπόν, κι αν κερδίσουμε τον Μακρόν –και πρέπει να κερδίσουμε– θα είναι μόνο ένα βήμα προς τη ζωτική ανασυγκρότηση μιας συλλογικής και διεθνούς δυναμικής που θα επαναφέρει το ζήτημα της κοινωνικής μας χειραφέτησης στο επίκεντρο των ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας.

Δεν είμαστε τίποτα... Ας γίνουμε τα πάντα!

Boulogne-sur-mer, 15/01/2023